

Thema van de maand: Opa's en oma's voor altijd jong!

PRUSVRAAG

Beste Oranjeschoolleerlingen en ouders,

Wat zijn we verheugd om met jullie allen de eerste editie van onze schoolkrant te delen. Maar, klein probleempje: ons krantje heeft **GEEN NAAM**. Hulp gevraagd! We roepen alle kinderen en ouders op om onze naamloze krant te helpen. Stuur jullie gaafste ideetjes op naar yolanda@orangeschool.org en de winnende inzending zal prijken op de voorpagina van de volgende uitgave! Veel plezier met lezen!

KINDERBOEKENWEEK 2016

De winnaar van het Oranjepenseel 2016 was Daniek van groep 2! Daniek tekende een prachtig verhaal over opa en oma!



Groep 8 heeft samen met Frederieke de wedstrijd uitgedacht en ontworpen. Het was een flinke klus om een winnaar te kiezen tussen alle prachtige en grappige inzendingen. Gefeliciteerd aan alle winnaars!

INTERVIEWS MET WINNAARS VAN DE GOUDEN PENSEEL DOOR GROEP 4

Gabriel

Hoe was het om te winnen?
Ik voelde me niet verlegen.
Hoe zag je tekening eruit?
Zwart en wit.

Manolya

Hoe was het om te winnen?
Ik was verlegen.



Hoe ging het maken van je tekening?

Goed.

Daniel

Vond je het leuk om te winnen?

Ja

Heeft iemand je geholpen?

Nee, niemand heeft geholpen.

Marloes

Hoe heb je je gedicht gemaakt?

Ik heb alles bedacht en mijn moeder heeft geholpen.

Hoe voelde het om te winnen?

Ik was blij.

Lale

Wat heb je gewonnen?

Een schrijf plankje en bubbels.

Wat had je gemaakt?

Een klein gedichtje

Kiki

Hoe voelde het om te winnen?

Goed.

Hoe lang heb je over het schrijven van je gedicht gedaan?

10 tot 30 minuten.

Saskia

Is helaas niet geïnterviewd.

Marlieke

Hoe heb je gewonnen?

Gewoon een gedicht geschreven.

Wat is de naam van je opa?

Nico, Frans.

Finn

Was helaas afwezig de dag van het interview.

Daniek (winnares gouden griffel)

Hoe zag je tekening eruit?

Hij was roze met zwart, groen, oranje, blauw en donkerblauw.

Je hebt de prijs voor mooiste tekening van de school gewonnen. Hoe voelde jij je?

Verlegen

Finn, Amelie en Saskia zijn niet geïnterviewd, maar waren de winnaars van groepen instroom, 6 en 8.



Groep 4 interviewt Kiki, winnares gouden griffel van groep 5.

De Krant Zonder Naam: Opa's en oma's voor altijd jong!



De Instroomgroep bespreekt de inzendingen voor de Kinderboekenweek. En de winnaar is... Amelie!

GEDICHT VAN SOFIE, MARLIEKE EN OCEAN GROEP 7

Elk jaar strijden,
 Schrijvers om de goude griffel te krijgen,
 Glukkig is er geen politie,
 De komt kijken bij de competitie.
 Lezen doen we graag,
 Zelfs in Den Haag,
 Lezen doen wij levenslang,
 Ook al zijn wij een dikke slang,
 Daarom schrijven mensen een boek,
 Maar daarvoor krijgen ze geen wit doek.
 Die boeken worden gegeven,
 Soms krijg je er wel zeven.
 Het gebeurt al heel veel jaar,
 We doen het met elkaar,
 Wij vinden het heel leuk,
 Soms vallen wij in een deuk.



De mop van de maand door groep 3b

"Wat eten opas en omas het livest?
 Ontvroet: Haawrm-OUd!"

(Oftewel: Wat eten opa's en oma's het liefst?
 Antwoord: Haverm-OUd)



TE KOOP:



ROLSTOEL FIETSEN

VOOR OMA'S EN OPA'S!

Sneller dan rolstoelen en leuker.

Als een oma of opa hout van fietsen, maar in een rolstoel zit dan kan je een rolstoel fiets kopen.

<http://www.fietspleziervooriedereen.be/rolstoelfietsen.html>

Advertentie door Siebe, Joris en Vincent (Groep 6)

ONZE OPAS' EN OMAS' DOOR EISE, MARJOLIJN, LEANDRO EN ANISA GROEP 7

Mijn opa en oma zijn heel lief.
 we gaan soms naar het golvenbad.
 en soms gaan we naar Zwitserland.
 Het golvenbad is niet veer weg.
 Maar Zwitserland wel negen uur.
 Het is heel leuk om met ze te spelen.
 Maar jammer als we weg moeten.
 - gemaakt door Eise

Mijn opa en oma en ik gaan altijd samen
 mijn favorite boeken lezen en ook naar
 de bioscoop dan gaat mijn oma lekker koken
 soms gaan we zelfs zwemmen.
 -gemakd door Marjolijn

Mijn opa en oma eten ijs,
 Mijn opa en oma fietsen.
 Dat doe we samen
 en dan kan we Skypen!
 En dan komt mijn broer!
 Er... Wat doe je?
 -gemaakt door Leandro

Ik ga met mij oma snoepen.
 En ik gaan met mij opa snoeken.
 En mij oma leest voor mijn favorite boeken.
 En soms moet mijn opa voor mij zoeken.
 Omdat hij zon grooten tuin heeft.
 -gemaakt door Anisa

De Krant Zonder Naam: Opa's en oma's voor altijd jong!

HET RECEPT VAN DE MAAND... DOOR GROEP 5

FAVORIET VAN GROEP 5: PIZZA EN POFFERTJES!



In groep 5 hebben we het over zintuigen en dat je met eten eigenlijk vaak al je zintuigen gebruikt om het eten te keuren: hoe ruikt het, hoe ziet het eruit, kraakt het als ik er in bijt, hoe voelt het en natuurlijk: hoe smaakt het? In kader daarvan: de favoriete gerechten van groep 5.

PIZZA DOOR ALESSIO, AMEERA EN LILY

INGREDIENTEN

1. Bakpoper
2. oven
3. Kant-en-klaar deeg
- 1 pot tomatensau
- plakjes kip
- mozzarella
- plakjes salami
- plakjes ham
- peper en zout



- stap 1 - oven aanzetten en op 250 graden Celsius
 - stap 2 - bakpapier op een bakplaat en deeg op leggen
 - stap 3 - tomatensaus, kaas over het deeg verdelen
 - stap 4 - salami en kip erop
 - stap 5 - mozzarella en ham. peper en zout en dan in de oven. ongeveer 20 minuten
- Lekker eten!

POFFERTJES

Ingredienten:

- 150 gram boter
- 125 gram boekweitmeel
- 125 gram tarwebloem
- 1 theelepel suiker
- snufje zout
- 5 gram gedroogde gist
- 1 ei
- 400 ml melk
- poedersuiker



- stap 1: smelt 25 gram boter
- stap 2: doe al het meel, de gesmolten boter en het ei en de melk bij elkaar en roeren maar
- stap 3: dan doe suiker en zout derbij. Gist toevoegen en een uurtje wachten
- stap 4: bak de poffertjes in een poffertjespan haal ze er uit als ze bruin zijn. Doe er lekker veel poedersuiker over!

EET SMAKELIJK

van Kiki, Olivier en Josie

Voor opas en omas!



En leuke boek voor om te lezen met je klein kinderen

<http://www.kinderboekenweek.nl/winnaar-gouden-griffel-2016/>

Advertentie door Saskia, Miep en Ingrid (Groep 6)

DE OMA-METER DOOR GROEP 5

Hoeveel oma's geleden levenden de Vikingen in Nederland? En hoe zit dat met Vincent van Gogh was dit in de tijd van de oma van mijn oma of in de tijd van de oma van de oma van mijn oma. Je kunt het meten met de Oma-meter!

MICHIEL DE RUYTER (DOOR FRANCESCA)

In de tijd van de oma van de oma van de oma van de oma van de oma van de oma van de oma van mijn oma leefde:



VINCENT VAN GOGH (DOOR LEA)

Vincent van Gogh wert in 1853 geboren in Zundert ,een dorpje in Brabant. Vincent hout erg van mooi schilderijen. Pas als Vincent van Gogh 27 jaar is, weet hij eindelijk wat hij echt wil; schilder worden. In 1885 maakt hij in Brabant een schilderij boeren die aardappels eten. Dit schilderij heet 'De Aardappeleters'.

De Krant Zonder Naam: Opa's en oma's voor altijd jong!

VINCENT VAN GOGH (DOOR JOSIE)

Vincent van Gogh was geboren in Zundert. Hij was en dorpje in Brabant. Als Vincent jong was veet hij goed vat hij vild doen, hij vild en schilder. Als hij uider was haft hij heel veel dingen gemak, en hij was en van de beste schilder in de werold.



Dit was in de tijd van de oma van de oma van de oma van mijn oma. Olivier.

ANNE FRANK (DOOR NIELS)

De oma van mijn oma leefde in de tijd van Anne Frank is a een joods meisje en Anne Frank was in Wereld Oorlog 2 Anne Frank hat a dag book ga maakt en da book is het achter huis.



DE SPEELGROEP KNUZSELT GRAAG



Koop de nieuwste brillen bij



Mooie brillen voor alle leeftijden!

Advertentie door Jasper en Moritz (Groep 6)

DE AVONTUREN VAN EN DOOR GROEP 8: EEN "WORDT VERVOLGD" VERHAAL

Het is pauze op de oranjeshool, en Cedar zegt: "Laten we een potje voetbal spelen!" "Ja!" zegt Finn. "Ik ga gewoon maar Disney Crossy Road spelen." zegt Elias. Sarah pakt de voetbal en gooit hem in het voetbalveld. Finn schopt de voetbal en de voetbal gaat de verkeerde kant op. Dan schreeuwt Cedar "Kijk uit, Elias!" De bal sloog Elias's telefoon in een plas. Toen ging Sarah, Elias, Finn, en Cedar allemaal snel de telefoon pakken.

"ZZZZZAPP!"

Toen voelde ze heel naar. Toen we naar onze handen keken, waren ze gepixeeld. "AHHHHH!!!" De volgende week komt nog meer, maar wel wachten, want iets heel interessants heeft.

Wordt vervolgd.....

DE MOP VAN DE MAAND DOOR GROEP 3

Eline:

"Er was eens een ijsbeer. Hij vraagt aan zijn papa:

kleine ijsbeer: Papa, ben jij een ijsbeer?

Papa Ijsbeer: Ja, ik ben een ijsbeer.

kleine ijsbeer: papa, is opa ook een ijsbeer?

Papa Ijsbeer: Ja, opa is ook een ijsbeer

kleine ijsbeer: Papa,, ben ik een ijsbeer?

Papa ijsbeer: Ja, jij bent een ijsbeer

kleine ijsbeer: Waarom heb ik het dan koud?

Luk:

Opa zegt: "Dat is een mug"

Oma: "Neen, opa, dat is geen mug. Dat is een pop."

Opa: "Neen, dat is een doos"

Oma: "Neen, dat is een... ik wete het niet; dat is een klein huis"

Opa: "Neen, dat is een BOM... RENNEN!!!!!!!!!!!"